



Verandering kinderen in het hostel

Dipen en Dipika

11 januari. Een treurige dag in de geschiedenis van Nepali Children Hostel. Dipika is boos omdat we druk uitoefenden om te studeren de dag voor haar schoolexamen. Ze hadden vrij van school om de examens voor te bereiden. Onze kinderen zagen dit als een vakantiedag en wilden de examens niet serieus voorbereiden. Uit boosheid belde Dipika haar vader. Vader die net uit een afkickkliniek is ontslagen, komt meteen. De volgende dag arriveerde hij en nam zijn beide kinderen mee naar huis. Ondanks dat Dipen smeekte om te mogen blijven, hield vader voet bij stuk. Hij oefende druk uit door te zeggen dat moeder erg ziek is. De volgende dag hoorden we dat dit niet waar is. Vader wilde beide kinderen weer onder zijn hoede nemen en beloofde gouden bergen zoals goed eten en naar school gaan op een particuliere school.

Helaas is daar nu, 6 weken later, nog niets van terecht gekomen.

We kijken terug op een heftige tijd met deze twee kinderen. In de laatste uren merkten we de resultaten van onze inspanning. We zagen hoe Dipen gegroeid is en goed nadenkt. Hij overziet de consequenties van de terugkeer naar zijn ouders. Hij heeft telefoonnummers van ons verzameld, iedereen een cadeautje gegeven, gevraagd of we zijn sponsors willen inlichten. Hij geeft aan dat hij zijn vader moet gehoorzamen vanwege zijn leeftijd. Hij zegt nu dat hij terugkomt als hij 15 is, want dan kan hij zelf beslissen. Hij heeft veel gehuild en legt zich neer bij de beslissing.

Omdat Dipen werkelijk niet weg wilde, hebben we van alles geprobeerd om hem weer terug te brengen. Helaas is dit niet gelukt omdat ze bij hun eigen ouders verblijven en aangeven dat het leven in Kathmandu ook goed is. Moeder geeft aan dat Dipen veranderd is van een onhandelbaar jongetje in een jongen die ze makkelijk aankan en daarom bij haar moet blijven.

We begrijpen deze kinderen maar al te goed: na 16 maanden zijn ze eindelijk weer herenigd met hun familie, hebben geen verplichtingen, kunnen de hele dag lekker spelen, en hebben veel vrijheid. Wat wil je nog meer als kind?

Overigens bereikt ons via familieleden dat het alles behalve rozengeur en maneschijn is.

Voordat Dipen en Dipika ons verlieten, waren we al bezig om twee kinderen in het hostel op te nemen: Manjil en Anu. Enkele dagen na het vertrek van onze twee eerste bewoners kwamen zij al.

Beste lezer,

Bedankt voor jouw inzet! We hebben naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief maar liefst VIJF nieuwe sponsorouders mogen verwelkomen voor de kinderen die plotseling zonder sponsorouder zaten. Super! We zoeken nog voor twee kinderen een sponsorouder. Ben je of ken je iemand? We horen het heel graag! Stuur een e-mail naar financieel@nepalichildren.com of Jolanda@nepalichildren.com.

Namens het bestuur,

Migiel de Lange

Carolien Kuyper

Martijn Akkermans

Bodharaj Adhikari

Anne van der Meer

Jolanda Bijl

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Stichting Nepali Children
NL22TRIO 0390 9111 94

Even voorstellen: Manjil en Anu

Manjil

Manjil is 8 jaar. Al jaren is zijn familie op zoek om hem uit huis te plaatsen. Omdat ook het gemeentebestuur hierbij betrokken is, is het papierwerk snel geregeld. Deze 8 jarige jongen is opgegroeid in een liefdeloze omgeving. Zijn vader is alcoholist en moeder psychiatrisch patiënt. Hij gaat onregelmatig naar school en niemand begeleidt hem. Daardoor vertoont hij gedrag dat meer bij een kleuter past. Hij huilt bijvoorbeeld meteen als hij zijn zin niet krijgt. Omdat hij vervolgens niet meer stopt met huilen, krijgt hij altijd zijn zin. Hij doet waar hij zin in heeft, is onvriendelijk naar andere kinderen, vertoont snel agressie, wil zijn huiswerk niet maken en is altijd over-actief. Opvallend is dat hij doof lijkt als hij zich ergens op concentreert. Hij is dan echt onbereikbaar. We hopen dat dit allemaal met elkaar samenhangt. Helaas kan ik niet uitsluiten dat er andere oorzaken ten grondslag liggen aan zijn extreme gedrag. Overigens bleek uit de bloedonderzoeken, die we hebben laten uitvoeren voordat hij bij ons kwam, dat hij ondervoed is en een erg slecht gebit heeft. Met al onze observaties is Manjil zeker een jongetje dat geholpen moet worden.

Anu

Anu is 12 jaar, een goede leerling op de overheidsschool in klas 6. Ze geeft aan dat ze alle kennis is vergeten doordat ze 11 maanden geen onderwijs heeft gehad door de lockdown. Dit blijkt juist te zijn. Ze heeft erg veel moeite om de lessen op Snow View English Boarding School te volgen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het onderwijs in het Engels wordt gegeven, terwijl op een overheidsschool alle boeken en lessen in het Nepalees worden verzorgd. Anu komt bij ons omdat het gezin al jaren in een financiële crises verkeert door domme pech. Sinds een paar maanden is vader alleenstaand en daardoor heeft hij de zorg voor de kinderen, doet hij het huishouden, kookt en moet hij ook nog geld verdienen. Door alle andere taken, schiet dat laatste er bij in. De problemen stapelen zich op. Samen met de gemeente wordt er naar passende oplossingen gezocht. Een onderdeel daarvan is de uithuis plaatsing van Anu. Ook uit haar bloedonderzoeken blijkt dat zij al heel lang eenzijdig heeft gegeten en ondervoed is. De eerste indruk van Anu is dat ze erg vriendelijk en behulpzaam is. Ze doet haar best om de huisregels op te volgen, te studeren, onze voedingsadviezen op te volgen. Natuurlijk is het erg wennen omdat alles anders is dan thuis.

Wij wensen Manjil en Anu veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, goede studieresultaten en heel veel woonplezier toe! Veel liefde van ons en goede voeding zal hen daar zeker bij helpen.

Februari is de maand van de liefde, met de welbekende Valentijnsdag. Een dag waarop we onze liefde en waardering laten blijken door een leuke attentie te geven aan iemand die ons lief is.

De kinderen zijn erg blij met jou en daarom krijg jij als Vriend van Nepali Children het e-kookboek gratis bij deze nieuwsbrief!

We krijgen veel reacties van mensen die er toch iets voor willen geven. Wil je dit ook? Maak dan je bijdrage over o.v.v. kookboek. Dankjewel!

Stichting Nepali Children
NL22TRIO 0390 9111 94