



NIEUWSBRIEF MAART

Update: Manjil

Wie de berichtgeving op Facebook heeft gevolgd, weet dat niet alles rozengeur en maneschijn is in Nepali Children Hostel. Sinds bijna 2 maanden is Manjil bij ons. Hij vertoont extreem gedrag dat we nauwelijks in goede banen kunnen leiden met ons kleine team. Na zes weken is hij van Snow View school gestuurd en een week later van onze partner school Ambika.

Ondanks verbeteringen in zijn gedrag, hebben we het besluit genomen om hem terug te brengen naar zijn familie. De reden is dat hij de andere kinderen in Nepali Children Hostel in gevaar brengt. We vinden het onze taak om iedereen een veilig en prettig onderkomen te bieden. De gewelddadigheid van Manjil maakt dit onmogelijk. We hopen dat een andere instelling hem de juiste zorg kan geven. Jolanda heeft daarom een brief geschreven met de observaties dat als startpunt gebruikt kan worden om een juiste diagnose te stellen.

Namens het bestuur, Jolu



Nepali
Children

Beste lezer,

Ontzettend bedankt voor jouw bijdragen!
Dankzij jou kunnen veel Nepalese kinderen geholpen worden.

Namens het bestuur,

Migiel de Lange	Voorzitter
Carolien Kuyper	Penningmeester
Martijn Akkermans	Secretaris
Bodharaj Adhikari	Bestuurslid
Anne van der Meer	Bestuurslid
Jolanda Bijl	Bestuurslid

Stichting Nepali Children
NL22TRIO 0390 9111 94

Even voorstellen!

Alisha

Stichting Nepal heeft ons benaderd om Alisha op te nemen in Nepali Children Hostel.

Bodharaj en Jolanda zijn naar Bhaktapur afgereisd om aan dit verzoek te voldoen. Na drie dagen daar te zijn, vele huisbezoeken en het nodige papierwerk, heeft een oom ons weer naar Hemja gebracht.

Alisha is een alleraardigst meisje, maar ook een echte deugniet. Ze maakt het haar broers en zussen in het hostel niet altijd gemakkelijk. Ook de stafleden hebben haar handen vol aan haar. Ze heeft bijna een jaar lang geen begeleiding gehad en heeft de gewoonte ontwikkeld om te doen waar ze zin in heeft en instructies te negeren. Het kost ons dan ook heel wat moeite om haar gedrag in goede banen te leiden.

Na het hertrouwen van haar moeder en het overlijden van haar vader, heeft een oom de zorg voor haar op zich genomen. Echter dit ging niet van harte. Hij liet haar zwaar werk verrichten en deelde te vaak een pak slaag uit. Het gevolg was dat Alisha uit huis gevlucht is en na een tijd ondergedoken te hebben gezeten, bij een oudtante terecht is gekomen. Daarvandaan hebben we haar naar Hemja gebracht.



Shanti en Samikshya

Ganga kondigde op 12 februari geheel onverwachts aan dat de bouw van haar huis te veel spanningen met zich meebrengt en daarom haar functie neerlegt en met haar kinderen teruggaat naar Pokhara. Tja, we kunnen niet van haar verwachten dat ze zich voor altijd aan Nepali Children verbindt.

Bodharaj en Jolanda hebben meteen hun netwerken geraadpleegd om vervanging te zoeken. De keuze is op Shanti gevallen. Zij werkt vanaf 1 maart in Nepali Children Hostel.

Shanti is een vriendelijke alleenstaande vrouw van 30 jaar en heeft een dochter Samikshya van 7 jaar. Ze heeft ervaring om als "nanny" te werken. Ze weet dus heel goed waaraan ze begint.

Samikshya is een dapper meisje dat onderwijs volgde op een particuliere school. Toen ze hoorde dat de kinderen van Nepali Children Hostel naar Snow View gaan, wilde ze van school veranderen. Dat hebben we voor haar geregeld.

Alisha, Shanti en Samikshya: van harte welkom!

