



NIEUWSBRIEF MEI

Update Family service

De lezers van de nieuwsbrief hebben al verschillende keren gelezen over Family service: de nieuwe activiteit van Nepali Children om kinderen weer bij hun familie te laten wonen. Het uitgangspunt is de wil van de ouders en het kind om weer samen te willen wonen. Vervolgens wordt gekeken op welke manier en waar dit mogelijk is. Na heel veel gesprekken met de moeder van Bibek is hij samen met zijn zusje bij oma gaan wonen. Oma is een actieve vrouw (61 jaar) die dagelijks op het land werkt. Ze heeft een eigen woning en twee van haar kinderen, die in het buitenland werken ondersteunen haar financieel. Bibek is ongelooflijk blij dat hij weer herenigd is met zijn zusje. Tegelijkertijd vindt hij het niet allemaal even makkelijk. Hij mist zijn hostel-vriendjes en de moderne inzichten die wij in het hostel aan de kinderen meegeven. Zijn oma zorgt goed voor hem. We blijven met hen in contact, om Bibek en zijn zusje te ondersteunen waar mogelijk voor een periode van maximaal 3 jaar.

Ondertussen zijn we met een tweede kind uit het hostel eenzelfde traject ingestapt: Barsha, een meisje van 7 jaar die haar oma heel erg mist. Ze woonde ook bij oma voordat ze in het hostel kwam. In de afgelopen jaren zijn we door de vele contacten met het gezin (oma, opa, oom met 2 kinderen), tot de overtuiging gekomen dat er mogelijkheden zijn voor terugkeer. We gaan dat onderzoeken en met elkaar een plan maken.

BEZOEK AAN NEDERLAND

Het duurt nog maar een weekje voordat Bodharaj en Jolanda naar Nederland komen.

Net als in andere jaren hopen zij veel mensen te ontmoeten en te vertellen over hun werkzaamheden in Nepal. Daarnaast zullen zij heel veel mensen ontmoeten om te netwerken. Soms zijn het ontmoetingen om bij te praten, soms zijn het ontmoetingen om de plannen in Nepal meer vorm te geven en soms zijn de ontmoetingen gericht op fondsenwerving. De fondsenwerving is belangrijk om de werkzaamheden in Nepal voort te kunnen zetten in 2023/2024.

Waar kun je ons ontmoeten?

- Donderdag 15 juni Tilburg (sponsordiner)
- 23-25 juni: farm & country fair in Aalten (<https://www.countryfair.nl/>)
- 1-2 juli: markthallen Amsterdam
- 8-9 juli Schiebroek (kookworkshop)
- Dinsdag 11 juli: wereldwinkel Eersel

*Bij deze nieuwsbrief zijn een aantal flyers van evenementen bijgesloten.
Jolanda en Bodhoraj hopen jullie bij een van de evenementen te ontmoeten..*

*Er zijn nog een aantal data beschikbaar voor ontmoetingen begin juni en half juli.
Interesse in het organiseren van een sponsorevenement?
Neem dan contact op met Jolanda.*



Beste lezer,

Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage! Dankzij jou kunnen veel Nepalese kinderen geholpen worden.

Namens het bestuur,

Niels Flach	Voorzitter
Carolien Kuyper	Penningmeester
Martijn Akkermans	Secretaris
Bodharaj Adhikari	Bestuurslid
Jolanda Bijl	Bestuurslid
Michiel de Lange	Bestuurslid

**OOK SPONSOR
WORDEN?**

✉ jolanda@nepalichildren.com

🌐 www.nepalichildren.com

📘 Sponsors Stichting Nepali Children

Stichting Nepali Children
NL22TRIO 0390 9111 94

Inkijkje in het dagelijks leven van Jolanda

Kun jij je voorstellen dat je zeven dagen per week meer dan 14 uur per dag werkt? Jolanda wel, want zo ziet bijna elke dag van haar eruit.

's Morgens om zes uur is ze in het hostel om de kinderen te wekken, en daarna alle praktische dingen te laten doen zodat ze om 7 uur klaar zijn om aan de bijlessen te beginnen. De praktische dingen zijn: aankleden, wassen, tandenpoetsen, kopje water en theedrinken en de kamer opruimen. Om 7 uur geeft Jolanda bijlessen aan de klassen 1 en 2 (zes kinderen) en beantwoordt zij vragen van de andere kinderen met betrekking tot hun lesstof. Om 9 uur is het tijd om te ontbijten. Elke dag krijgen de kinderen 's morgens een warme maaltijd voordat ze naar school gaan. Daarna is het tijd dat ze zich weer klaarmaken om naar school te gaan: tassen pakken, schooluniform aandoen, en naar school wandelen. Dit is minder dan 5 minuten lopen. Terwijl de kinderen op school zijn, is Jolanda enorm druk met werk achter de schermen. Dat kan zijn: beleidsstukken schrijven, fondsenwerving, inkopen doen, begeleiden van het personeel, brandjes blussen en vergaderingen. Eigenlijk is ze daar mee bezig tot 17.00 uur. Dan is het tijd om de kinderen te helpen met hun huiswerk. Als al het huiswerk af is en ze hebben hun avondsnack gegeten, is het tijd om weer naar huis te keren. Meestal is Jolanda na 19.30 uur thuis. Tijd om te koken, te eten en moe in slaap te vallen.

Eigenlijk is dit leven als een voltijds moeder: een moeder helpt een kind waar nodig en als de kinderen naar school zijn, doet ze het werk dat ook nodig is om het huishouden te runnen. Ook een moeder is de hele week in touw en verlangt soms naar wat tijd voor haar zelf. Maar het gezin krijgt altijd voorrang.

ZOMERMAALTIJD IN WIJKCENTRUM DE ERKER VOOR STICHTING NEPALI CHILDREN

Hoe zou het zijn om van een bijzondere Nepalese maaltijd te genieten en ondertussen kennis te maken met Nepal? En niet alleen te eten - maar ook te zien hoe het klaargemaakt wordt, mee te helpen en rondom het mooie fornuis in de keuken van De Erker, bij te praten over ons leven hier en het leven daar.



Onze hosts zijn Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari van stichting Nepali Children. Zij zetten zet zich in voor kinderen in gezinnen met problemen. Jolanda en Bodharaj komen uit Nepal over om te vertellen over het land en het kindertehuis dat ze hebben opgezet. De opbrengsten worden gebruikt om kinderen te kunnen plaatsen of gezins- ondersteuning te bieden. Ina Brands van De Erker ondersteunt de middag.

Jolanda en Bodharaj zullen je iets laten merken van de Nepalese volksaard. Die kenmerkt zich door gastvrijheid, warmte, optimisme, altijd samen zijn en alles delen. Je bent nadrukkelijk uitgenodigd om het gesprek aan te gaan en ook iets over jezelf te vertellen. Meld je snel aan voor deze onvergetelijke middag.



Programma

- 12:00 uur Inloop met Lassi, een yoghurt-welkomstdrankje
- 12:30 tot 15:00 uur Groente snijden en koken rondom het grote fornuis in De Erker Buffet met Dal Bath (Rijst, linzen en groentegerechten).
- 15:00 tot 16:30 uur Tijdens het eten een korte diapresentatie door Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari (deels in het Engels): De kinderen van Nepali Children Hostel; Niels Flach: ervaringen als sponsorouder
- 16:30 tot 17:00 uur Gezamenlijke afsluiting met een kopje koffie / Nepalese thee

De bijdrage aan het diner, inclusief sponsoring, is €35 per persoon. Niet-alcoholische dranken inbegrepen. Er kan alleen worden gepind.



**ZONDAG 9 JULI 2023
12 - 17 UUR
JAN VAN AVENNESSTRAAT
32 3117 PR SCHIEDAM**

**AANMELDING
NOODZAKELIJK:
Soesila Parmessar
soesila.p@gmail.com
of Niels Flach
info@nielsflach.nl**

Sponsordiner t.b.v. Nepali Children

ONDER LEIDING VAN JOLU ARATI EN BODHARAJ ADHIKARI

SPONSORDINER
DONDERDAG 15 JUNI
VANAF 17:30UUR

Locatie

Het sponsordiner vindt plaats bij Broodje aap en linke soep in het wijkcentrum in Tilburg West, Reinevaartstraat 55, 5044HD Tilburg



Jolu Arati heet eigenlijk Jolanda Bijl. Ze woont en werkt in Nepal waar haar stichting Nepali Children een kindertehuis heeft opgericht. Daar wonen op dit moment dertien kinderen. Jolu en Bodhoraj geven hen met veel liefde alles wat ze nodig hebben voor een mooie toekomst. Ook verstrekt de Stichting soms noodhulp voedselpakketten en heeft de Stichting lunchprojecten op twee scholen. Bodharaj werkt full time voor Nepali Children. In juni en juli zijn Jolu en Bodharaj in Nederland om donaties te verzamelen voor Nepali Children. Op 15 juni zijn zij in Tilburg waar Bodhoraj zorgt voor een authentieke Nepalese maaltijd. We zouden het fijn vinden als je erbij bent. Een bijzondere avond vier je met elkaar.



Hoe ziet een Nepalese maaltijd eruit?

In Nepal wordt twee keer per dag Dal Bhat (rijst met linzensaus) met groenten (curry) gegeten, een eenvoudige maar heerlijke maaltijd. De groenten die Nepali eten, zijn altijd seizoensgebonden. De curry die Jolu en Bodharaj maken, is van groenten die in juni lokaal geoogst worden. Naast Dal Bhat krijg je ook een typisch Nepalese snack.

Kom jij ook?

Op www.nepalichildren.com vind je meer informatie over Nepali Children, een initiatief dat wij al een paar jaar de moeite waard vinden om te ondersteunen. We hopen dat het jou net zo enthousiast maakt en dat we jou op 15 juni mogen ontvangen.

KOSTEN

DEELNAME AAN HET DINER KOST € 35,00.
IN NEPAL WORDT BIJ DE MAALTIJD WATER GEDRONKEN.
WIJ SCHENKEN DIE AVOND OOK BIER EN WIJN (NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN).
UITERAARD IS DE OPBRENGST VOOR NEPALI CHILDREN.

Aanmelden via
delangevanhoof
@hotmail.com
of
0652541844

Willem de Lange: "Ik ben al enkele jaren donateur van de Stichting Nepali Children, omdat ik erg enthousiast ben over het werk wat zij doen. En vol bewondering voor Jolu en Bodharaj."

Het leven in Nepal

Jolu zal ook over haar leven in Nepal vertellen. Het kindertehuis, het leven met mensen met een andere cultuur, andere religie, andere taal en gewoonten. Na jaren is ze nog steeds enthousiast over de mensen, de ongerepte natuur en haar tochten door de Himalaya.



Als je niet kunt komen, maar wel een donatie wilt geven, dan zijn we daar natuurlijk ook blij mee. En iedere cent komt op de juiste plek. Dat is het mooie van dit soort kleine organisaties.

Doe dit op naam van Stichting Nepali Children, rek. nr. NL22 TRIO 0390 9111 94.

WWW.NEPALICCHILDREN.COM



JOLU ARATI



NEPALI CHILDREN

komt naar Nederland

HELP ONS WERK TE PROMOTEN

- Social diner
- Kookworkshop
- Lezingen
- Braderie



LET'S GET
CONNECTED!

E-mail: Jolanda@nepalichildren.com
Website: www.nepalichildren.com
www.nepalichildren.nl
Facebook: Sponsors stichting Nepali Children

Nepali
Children