



NIEUWSBRIEF DECEMBER

Familie reunie's

Beste vrienden en sponsors van Nepali Children!

De afgelopen weken zijn vier kinderen met hun ouders herenigd. Hier is een zorgvuldig proces aan voorafgegaan. De vreugde die we zagen bij de ouders en de kinderen geeft een enorme boost om hen de komende drie jaren verder te helpen om het zo gewenste harmonische gezin te blijven.

De komende drie jaar zal Jana Hitaishi Foundation, net zoals tijdens hun verblijf in het hostel, alle kosten voor hun opvoeding betalen. Als de ouders geld sparen wordt dit op een spaarrekening gezet, zodat de kinderen in de toekomst kunnen studeren. Ondertussen zijn de gesprekken met de ouders begonnen om ervoor te zorgen dat het gezin over drie jaar onafhankelijk van externen het hoofd boven water zal kunnen houden

Yastar

De ouders van Yastar namen zeer zorgvuldig het besluit om het meisje weer zelf op te nemen. Ze realiseren zich dat de omgeving van hun huis niet echt veilig voor Yastar is omdat het vlak aan de rivier ligt. Ze weten ook dat het een sociaal zwakkere wijk is: niet de beste omgeving om een kind op te laten groeien.

Om deze reden is een creatieve oplossing gevonden: Yastar is niet uit het hostel gegaan, maar haar moeder is bij Yastar komen wonen. Op vrijdagavond gaan beiden naar huis en zijn ze die avond en zaterdag ook bij de vader van Yastar.

Zoals voorheen krijgt Yastar alle hulp die nodig is van Jana Hitaishi Foundation. Met haar moeder wordt gekeken hoe ze inkomsten kan genereren zodat ze kan sparen.

We zijn ongelooflijk blij dat we dit jonge meisje weer gelukkig zien omdat ze de onvoorwaardelijke liefde krijgt van haar moeder.

Het doet Yastar zichtbaar goed.



Nepali
Children



Beste lezer,

Aan het einde van dit jaar willen we u bedanken voor uw steun afgelopen jaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.

Namens het bestuur,

Niels Flach	Voorzitter
Carolien Kuyper	Penningmeester
Martijn Akkermans	Secretaris
Bodharaj Adhikari	Bestuurslid
Jolanda Bijl	Bestuurslid
Michiel de Lange	Bestuurslid



CONTACT

✉ jolanda@nepalichildren.com

🌐 www.nepalichildren.com
www.nepalichildren.nl

📘 Sponsors Stichting Nepali Children

Ranjan

Helaas constateren we dat de moeder van Ranjan nog steeds verslaafd is aan alcohol en daardoor de zorgtaak voor haar twee kinderen niet goed op zich neemt. Dat merkten we al omdat het jongere broertje van Ranjan aan zijn lot werd overgelaten. Hij miste ook de hulp van Ranjan in die situatie. Gelukkig heeft hun vader tegenwoordig elke dag een goed inkomen zodat in elk geval hun schuldenlast vermindert.

Omdat Ranjan heel graag bij zijn moeder is, hebben we uiteindelijk toch besloten om ook hem te herenigen. Jana Hitaishi Foundation realiseert zich goed dat dit niet makkelijk zal zijn. Daarom komen Ranjan en zijn broertje nu elke ochtend naar het hostel om te studeren. Daar krijgen ze ook een goede maaltijd voordat ze naar school gaan. Na het huiswerk uurtje gaan ze terug naar huis om het schooluniform aan te trekken. Na schooltijd komen ze ook weer naar het hostel om huiswerk te maken en te eten. Jana Hitaishi neemt nu beide kinderen onder hun hoede qua eten, schoolgeld, kleding en medische zorg. Dus wat is er in de praktijk veranderd? De kinderen zijn de avonden thuis en ze slapen thuis.

Ondertussen wordt er met vader afspraken gemaakt hoe hij over een paar jaar de zorg voor de kinderen op zich zal nemen.

De maatschappelijk werkers proberen zo goed mogelijk moeder te ondersteunen zodat ze in elk geval het huishouden doet en haar inkomsten die ze verdient op dagloon basis zal gaan sparen.

Dit geld wordt gespaard zodat de kinderen vervolgonderwijs kunnen gaan volgen. Met een toppertje als Ranjan, zal dat zeker nodig zijn.

En.... Ranjans moeder maakte een vreugde dansje toen Ranjan weer thuiskwam en ze beloofde beterschap. Ook kocht ze voor iedereen snoepjes om de hereniging te vieren.



Keshav en Rabina

In de thuissituatie van Keshav en Rabina is veel veranderd. Vader is opnieuw getrouwd en met zijn nieuwe vrouw heeft hij opnieuw een baby. Keshav en Rabina hebben een zusje. Keshav en Rabina noemen haar vanaf het begin mam, maar de moederrol neemt ze niet heel erg serieus. Vader is ondertussen naar het buitenland om te werken.

Met het geld dat hij verdient, spaart hij ook voor zijn kinderen. Keshav en Rabina wonen nu bij opa en soms is daar ook hun (stief) moeder. Opa geeft heel veel om zijn kleinkinderen maar weet niet goed hoe hij voor ze moet zorgen. Daarom is er geregeld dat Keshav en Rabina 's morgens naar het hostel komen om te studeren en daar krijgen ze ook een maaltijd. Na schooltijd gaan ze naar huis. 's Avonds kookt Keshav. De burens zijn ook familieleden en zij houden een oogje in het zeil. De komende jaren blijft Jana Hitaishi Foundation alle kosten voor deze twee kanjers betalen.

Vanaf januari zullen de verzorgers in een programma worden betrokken zodat ze op termijn onafhankelijk van Jana Hitaishi kunnen functioneren. Voor nu is het belangrijkste dat zowel de kinderen als hun opa erg blij zijn dat ze weer een gezin vormen. De maatschappelijk werkers zullen hen wekelijks bezoeken en eventuele probleempjes oplossen.